

AGENDA

13 april slotavond clubs

14 april Avondmaal

19 april Goede Vrijdag

20 april Paas Sing-in

21 en 22 april Pasen

25 mei EO Jongerendag in Rotterdam



Ik geef het 'Woord' aan..

Naam: Matthijs Dekker.

Leeftijd: 15 Jaar.

Waar ben je geboren: Alkmaar.

School: PCC Oosterhout,
richting Horeca, Bakkerij en
Recreatie.

Favoriete boek: De Kluizenaar
en de Beer – J. Yeoman.

**Welk verhaal uit de Bijbel
spreekt je aan:** De wonderbare spijziging.

**Wie zou jij nog eens op de preekstoel willen heb-
ben:** Ds. Jacobs met zijn "Jaap en Marijn" verhalen.

Wat betekent voor jou 1 Gemeente zijn: Samen
geloven, geven en nemen, in de kerk, maar ook
daarbuiten.

Favoriete eten: Eigengemaakte lasagne.

Vakantieland: Flevoland (Walibi dus).

Wens: Kok worden.

Ik geef de pen door aan: Louise Bak.



Reactie en/of bijdrage graag mailen
naar Ed Huibers: huibersbouwbedrijf@ziggo.

dorstlessers
jouw maandelijkse opfrisser



**Opwekking 797
Breng ons samen**

COLUMN

Verkiezing,

Thierry Baudet presenteert zich als "De redder, de
Messias" kopt een krant.

Eens te meer blijkt weer hoe wij mensen ontevreden zijn over
hoe het zou moeten in ons land.

Het moet anders, andere regering, andere leiders, andere
verdeling.

Eigenlijk moet overal geld bij, tenminste als we een beetje leuk
kunnen leven, goed verzorgd worden, en vooral goed beveiligd
zijn.

Nou niks mis toch?

Ik moet toegeven dat ik niet heel veel verstand van politiek heb,
maar ik probeer wel inzicht te krijgen, bijbels gezien wat Jezus
ons vertelt.

Klimaat regeling is de grootste onzin zegt Baudet.

Hij heeft daar een heel andere kijk op, een realistische kijk.

Ja misschien heeft hij gelijk, het klimaat past zich van zelf aan,
dat is altijd zo geweest volgens hem. Bovendien is Nederland
maar een klein landje dus dat haalt niets uit en het raakt ons
ook nog in de portemonnee. Nee weg ermee.

Maar deze aarde is door (De echte Messias) onze God ge-
schapen, daar hebben we wel degelijk verantwoording voor te
dragen.

Daar zijn wij de rentmeesters van. Het zou toch van respect
getuigen als we daar naar eer en geweten mee om gaan.

Een verstandig mens verwerft kennis, een wijze is gespitst op
inzicht staat er in spreuken 18- 15

Migratie,

Moeilijk onderwerp, maar ik moet dan denken aan de gelijkenis
van de Barmhartige Samaritaan.

U kent het vast wel, een priester en een leviet lopen een ge-
wonde man die aan de kant van de weg ligt voorbij, bang voor
de gevolgen.

De derde voorbijganger is een door de joden een verachte
Samaritaan uit reinheidsoverweging maar ook omdat Samari-
tanen werden gezien als de terroristen van toen. Hij komt in de
nabijheid van de man en wordt met ontferming bewogen, hij
wordt tot diep in zijn binnenste geraakt.

Een doorslaggevend verschil met de eerste twee voorbijganger-
ers, die waren berekenend en hadden daardoor geen oog meer
voor de man.

De Samaritaan riskeerde zelfs zijn leven, om de gewonde man
te kunnen helpen.

Wat zou deze gelijkenis christenen in een multiculturele en mul-
tireligieuze samenleving zoals Nederland te zeggen hebben?
Jezus geeft zelf het antwoord.

Echte liefde vraagt niet naar grenzen, je kunt je naasten niet
liefhebben als je daarbij zelf buiten schot blijft.

Je kunt God niet liefhebben met je halve hart en met een deel
van je verstand. Het is alles of niets.

De maatschappij verandert, omdat mensen veranderen in wat
ze geloven en doen.

De waarheid van Gods woord verandert nooit.

Niet de spijkers hielden Jezus aan het kruis, maar zijn liefde
voor ons de Mens.

Aafke Blankendaal.

GEBEDS PUNTEN

**Bid om goed om te gaan met
Gods Schepping.**

**Bid voor vluchtelingen en bid om
goed met hen om te gaan.**

Bid voor het beroepingswerk.

**Bid voor de zieken, ouderen en
alleenstaanden.**