

AGENDA

13 mei Hemelvaartsdag

23 en 24 mei Pinksteren

19 juli tm 20 augustus Witte
Tent te Groet www.wittent.nl



Reactie en/of bijdrage graag mailen naar
Ed Huibers: huibersbouwbedrijf@ziggo.nl

dorstless
jouw maandelijkse opfrisser

Ik geef het 'Woord' aan...

Naam: Roel Huibers.

Leeftijd: 20 Jaar.

Waar ben je geboren:

Alkmaar.

School/Werk: Militair bij

11 Luchtmobiele

Brigade.

Favoriete boek:

Gods economie van

Michiel Koelewijn.

Welk verhaal uit de Bijbel spreekt je aan:

Het verhaal van Simson.

Wie zou jij nog eens op de preekstoel willen

hebben: Ds. C. van den Berg.

Wat betekent voor jou 1 Gemeente zijn:

Samen het geloof delen en er voor elkaar zijn.

Favoriete eten: Aziatisch.

Vakantieland: Griekenland.

Wens: Het zou mooi zijn als alles weer

normaal is en we deze corona tijd achter ons

kunnen laten.



Aan: Klaas-Wim
Strijbis



'There Was Jesus'
Zack Williams,
Dolly Parton



Jij bent toch gelovig? Vroeg de man waar ik voor aan het werk ging. Uh ja, zei ik een beetje verbaasd. Hoe kan hij dat weten? We kennen elkaar net. Ik heb geen visje op mijn bus. En sinds ik met mijn hamer in mijn ketting met kruisje ben blijven hangen draag ik deze met werken niet meer. En de meeste aannemers worden nu niet direct gelinkt met geloof...

Dan heb ik hier een stapeltje bijbels voor je en hij hield een stuk of vijf oude bijbeltjes voor mijn neus.

Maar... moet u die niet houden? Nee! klonk het resoluut. Ik heb er helemaal niks meer mee. Weg met die handel.

Dat raakt me toch wel als mensen dat zo zeggen en doen. En in het bijzonder als mensen al op leeftijd zijn en juist dan nog zoveel vanuit geloof kunnen betekenen.

Later tijdens een klus op zolder kwam ik zijn vrouw tegen. Naast de foto's aan de muur van hun enige zoon die net zo oud is als mij hing een ketting met kruis. Dat Jezus met zijn gezicht naar de muur hing was voor mij een aanknopingspunt om met haar over het geloof te beginnen. Ze was erg ziek geweest vorig jaar. Heeft u toen nog gebeden vroeg ik voorzichtig. Zeker zegt ze en daar had ik ook wat aan. Ik heb ook vanaf de bevalling van onze zoon, toen ik meer dood was dan levend, gebeden dat ik mocht blijven leven totdat hij volwassen was. Dan zijn die gebeden verhoord zei ik. Dat is waar beaamde ze, en meer dan dat want ik ben er nog steeds. Toen ze de trap afging werd Jezus omgedraaid en zei ze: Ik ben katholiek en mijn man is hervormd.

Dan kan het vast nog wel een keer goedkomen dacht ik en Jezus kijkt het huis weer in en de bijbels gingen ook niet bij het oud papier...

Ed Huibers

GEBEDS PUNTEN

**Bid om volharding in je
relatie met God.**

**Bid voor ouderen dat zij een
voorbeeld zijn voor jongeren.**

**Bid voor de zieken en mensen
in rouw en verdriet.**

