

AGENDA

9 maart Jeugdavond

25 mei EO Jongerendag

Ik geef het 'Woord' aan...

Naam: Myrthe Huibers

Leeftijd: 15 Jaar.

Waar ben je geboren:

Zuid-Scharwoude.

School: Ik zit op het Jan

Arentsz in Alkmaar.

Favoriete boek:

Ik heb geen favoriete boek.

Welk verhaal uit de Bijbel

spreekt je aan:

Het Paasverhaal, dat Jezus na drie dagen weer opstaat uit de dood.

Wie zou jij nog eens op de preekstoel

willen hebben: Het maakt mij niet heel veel uit wie ik op de preekstoel wil hebben, als de preek maar niet te lang duurt.

Wat betekent voor jou 1 Gemeente zijn: Je thuis voelen. En als je een probleem hebt, dat de kerk als gemeente er voor jou is.

Favoriete eten: Pizza.

Vakantieland: Egypte.

Wens: Ik wens dat iedereen een gelukkig en gezond leven mag hebben.



Aan: Jack Kranenburg

GEBEDS PUNTEN

Dank God voor zijn eeuwige betrokkenheid met jou.

Betrek God voortdurend in je leven en houd zicht op Hem.

Bid voor zieken en ouderen.

Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. Openbaring 1:8



Reactie en/of bijdrage graag mailen naar Ed Huibers: huiber03@kpnmail.nl

dorstlessen
jouw maandelijkse opfrisser



'U bent Heilig'
Opwekking 609



God als Alpha en Omega van ons leven

God is de Alpha en Omega van ons leven. Hij staat aan het begin en het einde. En hoewel we eigenlijk niet kunnen begrijpen wat het leven precies is, weten we wel dat God er is. Bij het eerste moment van onze geboorte maar ook als we het aardse leven achter ons laten. Hij is de alpha en omega, de eerste en laatste letter van het alfabet die ons leven symbolisch omsluit. Openbaring 1:8 "Ik ben de alfa en de omega, zegt God de Heer, Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige."

Deze tekst die aan Johannes geopenbaard is, geeft ons een kijkje in de wereld van God, zoals God ons leven ziet. Hoe wij ons druk maken over ons leven, ons vastklampen aan 30, 50 of 90 jaar, zo is voor God onze aardse tijd maar een klein stukje in de geschiedenis. Niet dat ons aardse leven er niet toe doet, maar voor God is het een deel van een veel groter geheel. Het is een heel andere manier van denken dat we al van Jezus meekregen toen Hij op aarde rondliep. Het is de wereld van Gods koninkrijk.

Want iedere keer weer wijst Jezus de mensen die druk bezig zijn om zichzelf te ontwikkelen of zich zorgen maken over hun leven, op het Koninkrijk. Hij wijst hun op het leven met God dat veel omvattender is dan al onze aardse jaren in ons leven. Het leven gaat na dit aardse leven verder en dat mag ons enorm troosten.

Maar de dood is zo mysterieus, we kennen het niet, we weten er niets van. Hoe kunnen we dan toch vertrouwen op de Alpha en Omega?

De God die aan het begin en het einde staat heeft dit nieuwe leven als het ware gewaarborgd in Jezus. We vieren dit met Pasen. Hij laat zien dat de Alpha en Omega ook Zijn leven omsluit en dat er toekomst is na Zijn dood aan het kruis. Hij laat zien dat je moet sterven om tot leven te komen, dat je je in je kwetsbaarheid mag overgeven als een kind. Dat God de Vader voor je zorgt dwars door alles heen. Met die belofte mogen we vertrouwend op weg gaan in ons leven. Want in dit aardse leven zegt God; Ik zal er zijn, Ik zal bij jullie zijn, Ik ben de Alpha en Omega. Ik omsluit jullie leven.

Uit EO jongeren.