

**9 september: Start Alpha cursus**

## Ik geef het 'Woord' aan...

**Naam:** Jacco Huibers

**Leeftijd:** 50 Jaar.

**Waar ben je geboren:** Broek op Langedijk.

**School/ Werk:** Jan Arentsz/ Aardappelhandelaar.

**Favoriete boek:** De krant.

**Welk verhaal uit de Bijbel spreekt je aan:** Dat zijn er

meerdere, veelal Oud

Testamentische waar veel "praktijk" verhalen voorbijkomen met daarin bijkans alle mogelijke menselijke fouten die maar gemaakt kunnen worden en toch is daar altijd de vergeving van God.

**Wie zou jij nog eens op de preekstoel willen hebben:** ds T.L.J. Bos

**Wat betekent voor jou 1 Gemeente zijn:** Samen met elkaar ons geloof in God beleven en belijden.

**Favoriete eten:** Alles met gekookte (!) aardappelen.

**Vakantieland:** Griekenland.

**Wens:** Dat onze kinderen betrokken mogen blijven in het geloof en bij onze kerk.



**Aan: Sam Mosch**

*Ik geef de pen door*

## GEBEDS PUNTEN

Dank God voor de mensen en mogelijkheden die online-diensten mogelijk maken.

Dank God dat Hij Zijn kerk leidt en laat bestaan. Bid om vrijmoedig kerk te zijn in je eigen omgeving.

Bid God om kracht en verlangen om steeds weer naar de kerk te komen.

Bid voor de zieken en ouderen



Reactie en/of bijdrage graag mailen naar Ed Huibers: huibersbouwbedrijf@ziggo.nl

**dorstlessen**  
jouw maandelijkse opfrisser



Opwekking 733  
'De zon komt op..'



We mogen weer,

Eindelijk mogen we weer naar de kerk. Nou ja..... zo'n beetje, beperkte groepen, niet zingen, op anderhalve meter. Maar toch.....het begin is er. De online uitzendingen waren en zijn een goede oplossing. (Al zit er een gevaar in dat we het zo ook wel makkelijk vinden). Maar bidden voor een beeldscherm heeft toch iets vreemds. Wat schetst mijn verbazing.....beeldschermen ook in de kerk, de vertrouwde bordes weg, een nieuw geluidsinstallatie, dat is wel even wennen. Ik voel me veilig in vaste structuren, dat zal menig mens herkennen. Gewoon het vertrouwde, je weet waar je aan toe bent, wat je kan verwachten. Maar dat wil niet zeggen dat om die reden er geen dingen veranderen mogen in de kerk, want dat de kerk verandert dat is zeker, misschien wel sneller na deze tijd als ons lief is. Ik kan het niet helpen me af te vragen of deze tijd van lege en gesloten kerken, niet een soort waarschuwing is van wat ons in de nabije toekomst te wachten staat. Dat over enkele jaren een groot deel van onze wereld er anders uit zou kunnen zien. Schreven wij die niet toe aan wereldse invloeden? In plaats van ons te realiseren dat het tijd is ons voor te bereiden op een nieuwe tijd. Bij het oude vertrouwde blijven, omdat het veilig voelt, zo werkt het buiten de kerkdienst ook niet, thuis niet, op het werk niet in de maatschappij ook niet. Maar belangrijker nog dit: God heeft mensen die Hij tot geloof bracht de Heilige Geest gegeven en die maakt nieuw, God vraagt dat we ons voortdurend laten vernieuwen.

Paulus zegt in Rom 12-2: 'u moet niet worden als de mensen die zich niets van God aan trekken, u moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil, en wat Hij wil, is goed aangenaam en volmaakt.'

Het komt er dus op aan dat wij steeds weer opnieuw ontdekken wat God van ons wil. Niet alleen in de kerkdienst waar we vaak onze aandacht ( soms eenzijdig ) op richten, maar in heel ons leven. Wat God van ons wil dat kunnen we niet gelijkstellen aan wat wij gewend zijn of wat we de laatste 60 jaar steeds gedaan hebben. Wij stellen mensen regels op een lijn met Gods woord. Regels zijn belangrijk en nodig. Maar Jezus zegt ook dat God ons hart vraagt. Dat we ons aan de regels houden, niet om de regels, maar om Hem. Niet voor de vorm, maar uit liefde. Voelen wij de vaste grond onder onze voeten vandaan zinken als er vertrouwde vormen wijken? Worden we onzeker en bang als alles anders gaat dan 50 of 80 jaar geleden? Nou ik wel, maar er is niets mis mee als we moeten wennen. Waarin ligt onze veiligheid? Die ligt toch niet in de vormen waarin wij ons jaren lang hebben gewend? Zijn die onze rots en schuilplaats? Of hebben wij van onze vertrouwde vormen onze goden gemaakt? Laten we verlost worden van de krampachtigheid om alles bij het oude te houden. Laten we zicht krijgen op waar het echt omdraait. Geloof is het hebben van een relatie met God en leven in navolging van Jezus, in de kerk en daar buiten.

De enige zekerheid in het leven is dat verandering constant is. De enige die nooit veranderd, is God zelf.

Aafke blankendaal,