

17 juni Jeugddienst

7 juli Pitststop



Reactie en/of bijdrage graag mailen naar Ed Huibers: [huiber03@kpnmail.nl](mailto:huiber03@kpnmail.nl)

**dorstlessen**  
jouw maandelijkse opfrisser



**Ik geef het 'Woord' aan...**



Opw. 689  
'Spreek o Heer door Uw heilig Woord'

**Naam:** Thijs de Jong

**Leeftijd:** 12 Jaar.

**Waar ben je geboren:**

Thuis.

**School:** Groep 8, J.D. van Arkelschool.

**Favoriete boek:** De gorgels.

**Welk verhaal uit de Bijbel spreekt je aan:** Het Paas verhaal.

**Wie zou jij nog eens op de preekstoel willen hebben:** Opa Koens (preek lezen ps: kan hij heel goed).

**Wat betekent voor jou 1 Gemeente zijn:** Samen 1.

**Favoriete eten:** Broeder.

**Vakantieland:** Italië.

**Wens:** Dat iedereen liefdevol met elkaar omgaat over de hele wereld.



Hemelvaartsdag en Pinksteren, een feest?!

Waarom zou je Hemelvaartsdag en Pinksteren vieren? De bekende christelijke feesten zijn Kerstfeest en Pasen. Maar waarom zou je Hemelvaartsdag vieren? Jezus die weggaat? En waarom Pinksteren? Ja, het JV weekend. Dat is feest. Maar de uitstorting van de Geest? Wat is dat? Kan ik me daar iets bij voorstellen?

Vragen die bovenkomen als je aan deze twee feestdagen denkt. Toch willen we kijken waarom dit zeker feestdagen zijn.

Eerst Hemelvaartsdag. De dag dat Jezus na zijn opstanding uit de dood opsteeg naar de hemel en zijn volgelingen achterliet. Waarom is dat eigenlijk feest? Als Jezus in Israël was gebleven, dan kon je Hem alleen dáár ontmoeten. Nu is het geweldige nieuws dat je Hem óveral kunt ontmoeten. In de hemel kan Hij overal tot je spreken, maar wat nog belangrijker is: Hij is de hemel binnengegaan met zijn eigen bloed om verlossing te bewerken voor wie in Hem gelooft (Hebr 9:11-13). Hij pleit bij God voor jou en mij. Als wij de fout in gaan, hebben we een Advocaat die bij God pleit en zegt: je schuld heb ik voldaan aan het kruis. Je bent vrij!

Jezus heeft ons verder niet alleen gelaten op deze aarde. Hij zond de Heilige Geest in het leven van wie in Jezus gelooft. Eerst werden allen vervuld met de Geest op de eerste Pinksterdag bij de uitstorting. Vermoedelijk waren er dat 120 (Hand 1:15). Daarna kwamen er 3000 bij die het evangelie aannamen en de Geest ontvingen. De Heilige Geest woont in het hart van ieder die in Jezus gelooft. "Niemand kan ooit zeggen: Jezus is de Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest (1 Kor 12:3). De Geest zorgt ervoor dat je Jezus gaat belijden!

God heeft ons door de Geest ook een geweldige gave gegeven. Hij is altijd bij ons. Maar hoe kunnen we met Hem spreken? Dat moet je leren. Belangrijk daarbij is het woord van God te lezen, de Bijbel. Dat boek heeft God ons gegeven om Hem beter te leren kennen. Als je dat biddend leest, leer je Gods stem verstaan door de Geest. Ook medegelovigen kan de Geest gebruiken om tot je te spreken. Daarom is gemeente zijn zo belangrijk: met elkaar snap je pas iets van de enorme omvang van het werk van Jezus en wie Hij is. Dat met elkaar delen is van levensbelang.

Maar je kunt de Geest ook bedroeven of uitdoven. Zonde of je eigen weg gaan, kunnen daartoe leiden. Daarom is het belangrijk om telkens bij God terug te komen en verkeerde dingen te belijden. We moeten dan opnieuw weer vervuld worden met de Geest. En de Geest doet niets liever dan Jezus groot maken en Jezus leven in je uit werken. Dat kan je niet zelf, dat wil Hij in je doen. En dan ga je ook getuigen van Hem!

Geweldig toch. Laten we de Geest alle ruimte geven.

Jan Leendert Harrewijn



**Aan: Anton Kranenburg**

**Dank Jezus dat Hij ons Zijn Geest voor altijd en ieder moment heeft gegeven.**

**Bid om kracht om de Geest in je te laten, dan kan Hij Zijn werk doen.**

**Bid voor de hoorcommissie en de kerkenraad.**

**Bid voor de zieken en ouderen.**