

1+1=eenheid

COLUMN

Mensen (ook kerken) kunnen zich verenigen rondom een bepaald doel.

Dit brengt een zekere eenheid, maar hoe vaak zien we dat die eenheid een flinke deuk oploopt als we het niet eens zijn over hoe we dat doel bereiken. En dan is het snel gedaan met dat één zijn! Menselijke eenheid is zeer betrekkelijk en zeer beperkt.

Jezus spreekt in Joh. 17:22-23 niet over menselijke eenheid maar "dat zij volmaakt zijn in Eén". Alleen als wij ons in volkomen eenheid bewegen, zullen ongelovigen erkennen dat God Jezus naar deze wereld heeft gestuurd. Zijn liefde in ons zal dan worden geproefd! Het is dus van groot belang voor ons en voor de uitbreiding van Gods koninkrijk dat wij gaan ontdekken hoe wij deze volmaakte eenheid in ons midden kunnen realiseren!

Jezus geeft zelf het antwoord, hoe wij volkomen één kunnen worden en blijven onder alle omstandigheden en in elke situatie! Het geheim zit verborgen in slechts 3 woorden: "IK IN HEN." Volkomen eenheid ontstaat als ik Jezus in jou zie, als jij Jezus in mij ziet en wij Jezus in elkaar zien! JEZUS IN ONS is het geheim om volkomen eenheid te bereiken! Uit onszelf zijn wij hier niet toe in staat.

Dit is Jezus geheim voor ons. Op deze wijze kunnen onvolkomen mensen in volkomen eenheid met elkaar optrekken ondanks de onvolkomen en soms moeilijke en pijnlijke reacties van mensen en situaties. Dan ziet de wereld (en ons dorp) wie Jezus is!

Uit een boek van Wilkin van de Kamp



Reactie en/of bijdrage graag mailen naar Ed Huibers: huibersbouwbedrijf@ziggo.nl

dorstlesser
jouw maandelijkse opfrisser



Opwekking 797
'Breng ons samen'

Ik geef het 'Woord' aan...



GEBEDS PUNTEN

Dank God voor ons stukje Gemeente hier in Broek.

Bid om kracht om jou geest te richten op de Geest van Jezus.

Bid om volkomen eenheid in de Gemeente.

Bid voor de zieken en ouderen.

Dank God voor als je geslaagd bent en bid voor degene die (nog) niet geslaagd zijn.

Bid om de juiste vervolgstudie of passend werk.

Naam: Amber Boots.

Leeftijd: 17 Jaar.

Waar ben je geboren: Oudkarspel.

School: Clusius college Heerhugowaard.

Favoriete boek: Ik hou niet van lezen.

Welk verhaal van de bijbel spreekt je aan: Het verhaal van Zacheüs.

Wie zou jij nog eens op de preekstoel willen hebben: Dominee Jacobs.

Wat betekent voor jou 1 gemeente: Elkaar respecteren.

Favoriete eten: Pizza.

Vakantieland: Frankrijk.

Wens: Dat iedereen heel gelukkig is.

Ik geef de pen door aan: Leon van den Dool.

AGENDA

16 juni: Jeugddienst

23 juni: Intrededienst ds. van den Dool

Schoorl - De Witte tent: 13 juli tot en met 17 augustus

Feestweek Aanloophuis de Steiger: 15 tot en met 21 september