

## AGENDA

10 april Goede Vrijdag  
11 april Paas-singin  
12-13 april Pasen  
18 april Slotweekend

DE WERELD  
IS MOOIER  
MET JOU

*Loesje*



Reactie en/of bijdrage graag mailen naar  
Ed Huibers: huibersbouwbedrijf@ziggo.nl

**dorstlessers**  
jouw maandelijkse opfrisser

## Ik geef het 'Woord' aan...

**Naam:** Jan Keizer.

**Leeftijd:** 72 Jaar.

**Waar ben je geboren:** Broek op Langedijk.

**School/ Werk:** Gedeeltelijk ULO,

daarna avondschoon voor monteur. Na 4 jaar militaire dienst te werk gegaan bij, wat nu heel Connexion. Nu vrijwilliger bij Veldzorg en de voedselbank.

**Favoriete boek:** Boeken lezen doe ik niet meer, maar een boek van vroeger wat ik mooi vond is: Zee zonder genade over schipbreukelingen in de oorlog.

**Welk verhaal uit de Bijbel spreekt je aan:** Ezechiël 1, het visioen lijkt science fiction.

**Wie zou jij nog eens op de preekstoel willen hebben:** Ds. de Graaf.

**Wat betekent voor jou 1 Gemeente zijn:** Misschien een voorbereid zondag. 1 Maart zongen we met het mannenkoor in de St. Jan de Doper, waarbij de pastoor ook de mensen van andere gezindten uitnodigde voor de eucharistie, dat is voor mij ook 1 gemeente zijn. Maar wat ons betreft mensen zijn zo verschillend en ik denk dat zondag allemaal in hetzelfde gebouw zitten al heel wat is en dat ieder de minste wil zijn.

**Favoriete eten:** Bami, maar ik vind snert ook heel lekker.

**Vakantieland:** Duitsland, maar dat wil niet zeggen dat het ergens anders niet mooi kan zijn. Je moet er oog voor hebben.

**Wens:** Misschien toch nog vrouwen in de kerkeraad.

**Ik geef de pen door aan:** **Jan Leendert Harrewijn.**



'U mijn Heer'  
Wendy ten Wolde



## COLUMN

### Spiegelbeeld

Wat zie je als je in de spiegel kijkt? Misschien zie je jezelf niet als waardevol, omdat je nog steeds gelooft wat anderen over je zeggen. Misschien voel je je niet geliefd en aanvaard, omdat je nog steeds gebukt gaat onder de gevolgen van afwijzing. Misschien voel je je niet goed genoeg, omdat je struikelend achter Jezus aan gaat. Maar luister goed: niet wat jij denkt, voelt of doet bepaalt je identiteit, maar wat Jezus voor jou heeft gedaan!

Een vriend van Job legt uit hoe God 'in Christus' naar jou kijkt. Het zijn profetische woorden: 'God kan zijn oog niet afhouden van de rechtvaardige, Hij zet hem als een koning op de troon, Hij geeft hem aanzien voor altijd' (Job 36:7, WV). Rechtvaardig zijn betekent dat je door God honderd procent bent goedgekeurd en aanvaard omdat Hij je, door het wonder van het kruis, vanaf nu altijd 'in Christus' ziet.

Omdat Christus rein is,  
ziet God jou 'in Christus' nu als rein!  
Omdat Christus heilig is,  
ziet God jou 'in Christus' nu als heilig!  
Omdat Christus rechtvaardig is,  
ziet God jou 'in Christus' nu als rechtvaardig!  
Omdat Christus volmaakt is,  
ziet God jou 'in Christus' nu als volmaakt!

Dit betekent niet dat jij je best moet doen om rein, heilig, rechtvaardig en volmaakt te worden. 'In Christus' ziet God je al als rein, heilig, rechtvaardig en volmaakt, omdat je een onverbreekelijke eenheid bent geworden met Jezus. Dát is het geheim van 'in Christus' zijn! God zet je 'in Christus' als een koning op de troon en geeft je in Hem aanzien voor altijd! Durf je te geloven dat God zo naar jou kijkt? Je mag het als een bijzonder geschenk aannemen en het je helemaal gaan toe-eigenen!

Wilkin van de Kamp

## GEBEDS PUNTEN

Dank Jezus voor het wonder  
van het Kruis.

Bid om op dat Kruis te vertrouwen  
en er uit te leven.

Bid om vrijmoedigheid om over het  
Kruis te vertellen.

Bid voor de zieken en ouderen.