

AGENDA

20-21 mei Pinksterfeest

26 mei EO-jongerendag



Reactie en/of bijdrage graag mailen naar Ed Huibers: huiber03@kpnmail.nl

dorstlessen
jouw maandelijkse opfrisser

Ik geef het 'Woord' aan...

Naam: Stijn Boots

Leeftijd: 13 Jaar.

Waar ben je geboren:

Oudkarspel.

School: Johannes

Bosco.

Favoriete boek:

Donald Ducks.

Welk verhaal uit de Bijbel spreekt je aan:

David en Goliath.

Wie zou jij nog eens op de preekstoel willen hebben: Dominee Scheer.

Wat betekent voor jou 1 Gemeente zijn:

Geven en nemen ondanks dat we allemaal verschillend zijn.

Favoriete eten: Broeder.

Vakantieland: Frankrijk.

Wens: Dat er geen mensen meer dood gaan door honger, oorlog en ziektes.



Aan: Thijs de Jong

Ik geef de pen door

GEBEDS PUNTEN

Vraag kracht aan God om een visser van mensen te zijn

Bid voor mensen die God niet kennen

Bid om genezing voor zieken



Opwekking 687
**'Heer wijs mij
Uw weg'**



Visser

Jezus heeft eens gezegd: "Kom ik zal jullie vissers van mensen maken". Matteus 4:19.

Hij heeft het zelfs een paar keer gezegd. Het zat Hem hoog. Hij wilde, en wil dat nog steeds, mensen 'vangen' voor Zijn koninkrijk. Maar had/heeft te weinig medewerkers. Blijkbaar heeft God dus mensen nodig voor dit werk. Jezus kan het niet alleen af en wil juist ook mensen gebruiken om deze taak uit te voeren! Jou dus ook!

De oogst is net als in Jezus' tijd nog steeds groot. Mensen winnen voor Gods Koninkrijk is niet eenvoudig. De 'vissen' zwemmen niet zomaar je net in. Integendeel, er gaan zelfs steeds minder mensen naar de kerk. En daarmee wordt ook wel het aantal vissers minder.

Ooit vingen de discipelen eens helemaal niets in het meer van Galilea. Toen stond daar Jezus aan de kant te roepen dat ze het net naar de andere kant van de boot moesten uitgooien. Het resultaat was dat het net boordevol vissen zat. Vissen op een andere manier. Helemaal anders dan zij gewend waren. Moeten wij ook niet eens het net aan de andere kant uitgooien? Jezus gaf daar zelf het voorbeeld in. Hij preekte in de synagogen en op grote bijeenkomsten. Hij ging de huizen van mensen binnen. Sprak met iedereen. Jezus wist het vertrouwen van mensen te winnen. Heel belangrijk bij het 'vissen'. Het werd Hem niet in dank afgenomen. Hij werd uitgemaakt voor veelvraat, een dronkaard, een vriend van tollenaars en zondaars....

Ja, dat krijg je als je anders vist. Het is veiliger om op de vertrouwde manier door te gaan. Maar is dat verantwoord met al die lege netten? De kerk in Nederland groeit immers niet meer?

Wie gaat er mee vissen?

