

15 November: Viering Heilig Avondmaal, er is Opstap (tm groep 7)

13 December: Jeugdendienst



Reactie en/of bijdrage graag mailen naar Ed Huibers: huibersbouwbedrijf@ziggo.nl

dorstlessen
jouw maandelijkse opfrisser

Ik geef het 'Woord' aan...

Naam: Nel Bruijn-Dekker.

Leeftijd: 67 Jaar.

Waar ben je geboren:

Broek op Langedijk.

Werk: Pensionado.

Hobby: Wandelen, fietsen, golfen.

Favoriete boek: Haar naam

was Sarah, schrijfster Tatiana de Rosnay.

Welk verhaal uit de Bijbel spreekt je aan: Op adelaarsvleugels gedragen Exodus 19:4. Een preek die wij gehoord hebben in Zuid Afrika en die ons heel erg aansprak.

Wie zou jij nog eens op de preekstoel willen hebben:

Dominee v.d Spoel.

Wat betekent voor jou 1 Gemeente zijn: Het voeden van je geloof.

Favoriete eten: Witlof met ham en kaas en zuurkoolschotel.

Vakantieland: Zuid-Afrika, Oostenrijk en Cuba

Wens: Dat aan Corona spoedig een einde komt en dat we samen kerst in een volle kerk kunnen vieren. En samen Ere zij God kunnen zingen.

Ik geef de pen door aan: Suzanne Huibers.



'Op die dag'
Opwekking 818



CRISIS,

Een crisis, dat lange wachten, is niet zo één-twee-drie voorbij.

Dat is voor de moderne, ongeduldige mens een enorme uitdaging.

Want we willen vermaakt worden. We willen niet in quarantaine, in ieder geval niet voor langere tijd. We morren wat af met z'n allen.

Deed het volk van Mozes dat ook niet in de woestijn!

Maar Mozes ging niet bij de pakken neerzitten, hij bad en pleitte voor zijn mensen.

Als U niet mee gaat, dan zijn we verloren.

"Als U niet mee gaat" Als " onverwachte-uitkomsten goede ' niet mee gaat'

"Als ga er van uit' niet mee gaat.

"Als blijf -hopen-en geloven-dat het ooit....'niet mee gaat.

"Als barmhartig....' niet mee gaat.

Als zijn woorden niet met ons meegaan, dan zullen we alsnog omkomen in de woestijn van de geschiedenis. Mozes, niet de man van het resultaat. We zien hier de man van gebed, van geloven en hopen, niet de man van bereiken, krijgen, hebben en bezitten.

De man die beseft, dat hij in wezen met lege handen staat, als het gaat om de grote verlangens van het leven. De man van vragen om...en van uitzien naar. Uiteindelijk is er gebeurd waarop ze hoopten het lange uitzien naar betere tijden werd beloond en bewaarheid.

Laat dat voor ons een troost en voorbeeld zijn. De enige werkelijke controle die we hebben, is te besluiten wie we willen dienen, God of Satan?

God beloofde geen dagen zonder pijn,
Geen lachen zonder verdriet,
Geen zon, zonder regen,
Maar Hij beloofde kracht voor de dag,
Troost voor de tranen en licht voor onderweg.

Aafke Blankendaal

GEBEDS PUNTEN

Dank God dat Hij alles in Zijn handen heeft.

Bid om kracht voor de Kerk om er te zijn voor onze omgeving.

Bid voor mensen die zorgen en/of moeilijkheden hebben.

Bid voor zieken en ouderen.

Wees sterk en moedig, God is met je!
Jozua 1: 5-9