

14 oktober: Jeugddienst

22-24 oktober: Vakantie Bijbel Feest

03 november: Jeugdavond

Ik geef het 'Woord' aan...

Naam: Daniël Ortelee

Leeftijd: 17 Jaar.

Waar ben je geboren:

Heiloo.

School: Heliomare, HAVO 6.

Favoriete boek: The Lord Of

The Rings, Narnia.

Welk verhaal uit de Bijbel spreekt je aan:

Heel Openbaring.

Wie zou jij nog eens op de preekstoel willen

hebben: Gabriël Anthonio.

Wat betekent voor jou 1 Gemeente zijn: In

eerste plaats op God focussen, van elkaar

leren in plaats van elkaar de huid vol te

schelden en als er toch een conflict is,

probeer er dan samen voor te bidden.

Favoriete eten: Spareribs, pizza.

Vakantieland: Zweden.

Wens: Dat Jezus heel snel terugkomt, ik tot

die tijd een beetje een rustig leven heb en

dat de mensen mijn naam eens goed leren



**Aan: Joey
Huibers**

Ik geef de pen door

**Dank God voor Zijn genade aan
jou gegeven!**

Bid om kracht om Hem te dienen.

**Bid voor zieken, mensen met
verdriet en ouderen.**



Reactie en/of bijdrage graag mailen
naar Ed Huibers: huiber03@kpnmail.nl

dorstlessers
jouw maandelijkse opfrisser



Opwekking 428
**'Genade, zo
oneindig groot'**



Genade

Genade is een woord wat we in het dagelijks leven niet zo vaak of helemaal niet gebruiken. Toch is het woord voor een christen een belangrijk en een prachtig woord. Als je het tot je door laat dringen wordt je er stil van.

De meeste van ons zijn gelovig opgevoed en daar zijn we blij en dankbaar voor. Het is een deel van ons leven geworden. Het is bijna vanzelfsprekend. Je zou bijna de waarde van de genade van God, van Jezus Christus uit het oog, uit het hart verliezen...

Laatst was ik bij een lezing die over Israël ging. Daar werd ik herinnerd aan het feit dat ik het geloof uiteindelijk heb gekregen omdat Israël het niet wilde aannemen. "maar door hun overtreding konden de heidenen worden gered" (Rom. 11:11). Hoe bijzonder begenadigd kun je zijn?? God de Almachtige ziet naar ons om!

"Wees daarom echter niet hoogmoedig, maar heb ontzag voor God" (Rom. 11:20). Denk dus niet van ik weet het allemaal wel. Ik geloof mijn hele leven al dus je hoeft mij niet te vertellen hoe het zit. Ik ga een keertje niet naar de kerk of een bijeenkomst. Bidden? Bijbel lezen? Komt wel weer eens een keer. Dat is een vorm van hoogmoed. Pas op!

Iemand die de genade van God heeft ervaren is John Newton. Een bekeerde zeeman uit 1725. Hij verkondigde aan iedereen dat God niet bestond. Tijdens een storm waarin zijn schip is beland zegt hij: 'Dit overleef ik nooit'. En hij begon te bidden. En Jezus Christus, Die ook voor hem stierf aan het kruis, was John Newton genadig. Hij werd een diep gelovig mens en schreef het bekende Amazing grace:

Genade zo oneindig groot, dat ik die 't niet verdien, het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan 'k zien.

Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Maar ook als ik mij tot Hem keer, dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondenlast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in Zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond.

Ga dus niet onzorgvuldig met die gekregen genade om! Want: "Hij is goed voor u als u tenminste trouw blijft aan Zijn goedheid". (Rom. 11:22).

Ed Huibers