

AGENDA



13 december:
19:00h Jeugddienst

24 december:
Om 20:00h Christmas Lite live
te volgen via www.christmaslife.nl



Ik geef het 'Woord' aan...

Naam: Suzanne Huibers.

Leeftijd: 46 Jaar.

Waar ben je geboren:

In het ziekenhuis in Alkmaar.

Werk: Ik ben intern begeleider op basisschool het Baken in Sint Pancras.

Favoriete boek: Ik lees graag historische romans van bijv.

Elisabeth Musser, Lyn Austin of Francine Rivers.

Welk verhaal uit de Bijbel spreekt je aan: Paulus en Silas die in de gevangenis samen blijven zingen dwars door alle verdrukking heen.

Wat betekent voor jou 1 Gemeente zijn: Dit vind ik mooi verwoord door Sela "Laat ons samen een zijn" Dat we verenigd zijn door de eenheid van de Geest en de kracht van de liefde. Het raakt me altijd weer als we met een volle kerk mogen zingen tot eer van Zijn naam.

Favoriete eten: Het liefst iets met patat erbij :-).

Vakantieland: Duitsland en Nederland.

Wens: Dat we elkaar snel weer mogen ontmoeten in een volle kerk en dan samen zingen.

Ik geef de pen door aan: Cor Aangeenbrug.



GEBEDS PUNTEN



Dank God dat Hij zich laat zien in de levende Jezus.

Bid dat wij God laten zien in ons doen en laten in onze omgeving.

Bid dat we als hele Gemeente elkaar weer kunnen ontmoeten.

Bid voor de zieken, ouderen en mensen met verdriet.



Reactie en/of bijdrage graag mailen naar Ed Huibers: huibersbouwbedrijf@ziggo.nl

dorstless
jouw maandelijkse opfrisser



Sela
'Laat ons samen één zijn'



God onzichtbaar?

Geloven zou toch veel makkelijker zijn als God zich gewoon laat zien? De Bijbel toont dat een face-to-face ontmoeting met God geen optie is en waarom. God speelt voor ons gevoel misschien verstoppertje, maar Hij wil wel graag gevonden worden. Zijn voeten steken vaak net onder het gordijn vandaan.

We zijn niet de enigen die soms moeite hebben met de onzichtbaarheid van God. Ook Mozes wil de Heer graag eens een keer zien, maar het lijkt een ingewikkelde vraag. God besluit in te gaan op het verlangen van Zijn vriend, maar Hij doet wel Zijn hand voor de ogen van Mozes in het voorbij gaan. Mozes kan daarom bij het vertrekken van God alleen Zijn achterkant zien. Best complex toch?

Toch is dit niet voor niets. Probeer maar eens te bedenken wat er gebeurt als een engel zichzelf laat zien aan mensen. Mensen vallen in reactie als dood neer op de grond en zijn bang te sterven. En dat is niet zo gek gedacht, er is namelijk een simpele reden waarom we God nu nog niet vol in het gezicht kunnen zien. We zouden stomweg doodvallen bij het zien van Zijn heerlijkheid. (Hebr. 12:29, 1 Tim 6:16, Deut. 4:12).

Als God dus iets van zichzelf wil laten zien dan moet Hij zichzelf beperkingen opleggen om echt dichtbij te kunnen komen. God wil ons sparen en daarom verschijnt Hij nu eens in de gedaante van een brandende braamstruik, dan weer in een wolkkolom of een windvlaag. Je zou kunnen stellen dat God iemand is die achter de schermen werkt. De profeet Jesaja zegt bijv. over God: "voorwaar U bent een God die zich verborgen houdt" (Jes.45:15). Dat wil niet zeggen dat God er niet is. Denk maar aan de wind, je kunt de wind niet zien maar het effect van de wind wel, bijv. in het bewegen van de bomen.

Maar er is gelukkig meer te ontdekken van God! In de Bijbel ontmoeten we namelijk ook Jezus, de Zoon van God! En je zou kunnen zeggen, zo vader zo zoon. Jezus zelf zegt: "Wie Mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien" (Joh.14:9). God krijgt in de gedaante van Jezus een gezicht én een lichaam. Een persoon die je kunt zien én aanraken maar die kou ook aanraakt! Jezus is God in vlees en bloed, vol van genade en waarheid (Joh. 1:18).

Bijbel online

De redactie wenst u en jou gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe!

