

AGENDA

13 januari: Jeugdendienst

19 januari: Pitstop

26 januari: Jeugdavond



Reactie en/of bijdrage graag mailen naar Ed Huibers: huiber03@kpnmail.nl

dorstless

jouw maandelijkse opfrisser

'Op die dag'

Opwekking 818



Ik geef het 'Woord' aan...

Naam: Lars Wagenaar

Leeftijd: 15 Jaar.

Waar ben je geboren:

Noord-Scharwoude.

School: Ik zit op het Jan Arentsz.

Favoriete boek: De wereld volgens

Gijp.

Welk verhaal uit de Bijbel spreekt je

aan: David & Goliath.

Wie zou jij nog eens op de preekstoel willen hebben:

Ds. Baas.

Wat betekent voor jou 1 Gemeente zijn:

Een gemeente van mensen die hetzelfde denken.

Favoriete eten: Italiaans eten.

Vakantieland: Turkije.

Wens: Iedereen een gezond 2019.



Verlangen?

"Hou jij van de Here Jezus?" vroeg een jongetje van een jaar of 10 aan mij alweer zo'n 30 jaar geleden toen ik bij hem thuis aan het timmeren was. Deze directe vraag had ik niet verwacht tijdens het afzagen van een plank. "Uhh... jazeker" antwoorde ik "...en jij?" "Ik ook!" "...Dat is mooi man!"

Een aantal jaar geleden belde ik "dat jongetje" op om een afspraak te maken voor een huisbezoek. "Nee, Ed dat hoeft niet hoor, ik ben een beetje klaar met de kerk." "Ja maar dat is de kerk" zei ik nog, "En met Jezus?" "...Nou ook eigenlijk wel." Kan dat? Eerst van Jezus houden maar later niet meer? Blijkbaar wel! Hoe dan? Je wordt ouder? Je verandert? Andere vrienden? Geen steun uit je omgeving? Je gaat op jezelf wonen? Spreekt de kerk je niet meer aan? Teleurgesteld in je medechristen? Het zal allemaal zeker invloed kunnen hebben. Maar mis je de kerk? Mis je Jezus?

Misschien wel niet. Het gaat goed met je. Waarom zou je Hem nodig hebben? Waarom heb je de kerk nodig? Maar de grote vraag blijft: Mis je Jezus, verlang je naar Hem? Verlang je naar Diegene die zoveel van jou houdt? Mis je in Jezus jouw Vader, die jou ieder moment van de dag Zijn levensadem, Zijn Geest, geeft? Die ja-loers (na-ijverig) is als je je afwendt van Hem, als je Hem geen blik waardig gunt, als je Hem niet opzoekt in gebed, bijbel lezen of in het samenkomen met je geloofsgenoten in de kerk. Of bijv. een Pitstop avond die aan jouw gegeven is aan je voorbij laat gaan waar je Hem kunt loven en prijzen om wie Hij is en wat Hij je geeft.

Hoe zou jij het vinden als jouw grote liefde je geen aandacht (meer) geeft?

Maar gelukkig is Hij de Eeuwige en de Almachtige. Er gebeurt niets buiten Zijn wil om. Hij blijft er alles aan doen om jou voor zich te winnen.

Het raakt mij persoonlijk als ik jongeren in de kerk mis en daarom maak ik mij best wel zorgen.

Laat staan God.....

Ed Huibers



Myrthe Huibers

GEBEDS PUNTEN

Dank God voor Zijn liefde, zorg en trouw.

Bid om verlangen naar Hem.

Bid voor de zieken en mensen met verdriet.