

# Nieuwsbrief

## zondag 22 maart

### In Memoriam Ans Rotteveel-van Doornum

Op 16 maart 2020 is zuster Ans Rotteveel overleden in de leeftijd van 88 jaar. Afgelopen vrijdag was de begrafenisdienst van zuster Ans Rotteveel en hebben we haar naar haar laatste rustplaats gebracht.

Op 24 oktober 1931 werd Ans Rotteveel als 4e kind van het schildersgezin Van Doornum geboren. Ze had twee oudere broers, een zus, en een jonger broertje. Het gezin woonde in Broek op Langedijk aan de Dorpsstraat. Vader Freek was huisschilder en moeder Trijntje hield het gezin draaiende. Ans was in haar werkzame leven kraam- en gezinsverzorger. Later werkte ze nog bij Dr. Both.

In 2009 overleed haar man, Joop Rotteveel. Ans was een betrokken gemeentelid, die altijd trouw te vinden was in de voorste kerkbank. Ze was actief betrokken bij gemeente activiteiten en ze was altijd geïnteresseerd in de ander. In haar missen we een zorgzame, lieve zuster.

We wensen alle nabestaanden Gods troost en nabijheid toe.

Helaas kon de begrafenisdienst, in verband met het Coronavirus, alleen in kleine kring plaatsvinden. Mocht u de begrafenisdienst willen zien, dan kan dat. De opname van de dienst is te zien [via onze website](#).

### Mededelingen:

#### Gevolgen Corona-maatregelen in onze gemeente

De kerkenraad heeft op 18 maart een [brief](#) opgesteld om de gemeenteleden over de situatie te informeren. Besloten is dat voorlopig de wekelijkse kerkdiensten niet door kunnen gaan. Als alternatief is er zondagmorgen een aangepaste dienst die via de [kerkomroep](#) en [Youtube](#) te volgen is.

#### Gebedspunten in de gemeente:

- We bidden voor zuster Ko Boon-Kouwen, zij is opgenomen in het ziekenhuis met Corona.
- We bidden voor zuster Bea den Hartigh-Kouwen die ziek is.
- We bidden voor de kwetsbare ouderen in onze gemeente en het ontbreken van bezoek.
- We bidden voor de mensen die werken in de zorg.
- We bidden voor bedrijven die zware klappen te verduren hebben door het Coronavirus.
- We bidden voor de vluchtelingen in vluchtelingenkamp Moria, nu er steeds minder hulp is en er grote zorgen zijn om de hygiëne en de uitbraak van het Coronavirus.

#### Bloemengroet van onze gemeente

De bloemen hebben we deze week gebracht bij Zuster Dekker-De Krijger.

De tekst op de kaart is uit Psalm 54, vers 6.

*Ziet, God is mij een Helper!*

#### Zorg voor elkaar!

Belangrijk om de komende tijd goed naar elkaar om te zien. Er komt zo snel mogelijk een belijst van gemeenteleden die de komende tijd onze aandacht nodig hebben!



#### Bloemen ter bemoediging!

De ouderen van de gemeente hebben van de week allemaal een bos tulpen en een bemoedigende brief gekregen in deze spannende tijd. Diakenen bedankt voor dit mooie initiatief!



#### De jarigen

Verschillende kinderen en ouderen zijn in de komende weken jarig. Veel minder leuk dan anders, omdat op visite gaan nu even niet kan! Mooi om elkaar wel een kaartje te sturen! De adressen van de jarigen staan in het kerkblad.

20 maart	Elin Jonker, 7 jaar
22 maart	Sofie Boeijer, 8 jaar
29 maart	Jairah Bakker, 12 jaar
15 maart	Zr. S. Balder-Bak
23 maart	Zr. J. Kamp
3 april	Zr. H.C. Wagenaar-Blokker
5 april	Zr. G.W. Robbemont-Burgstra
6 april	Zr. L.A. Strijbis-Van den Heerik
7 april	Zr. G. Hakkenberg-Mekelenkamp

JARIG  
HOE MEER KAARSJES  
HOE GROTER  
DE TAART  
*Loeje*