



# Nieuwsbrief



## De jarigen

De Jarigen staan in de schriftelijke versie van de nieuwsbrief.

Zondag 11 februari 2018

Jaargang 9 nr. 6

**Morgendienst**

**9.30 uur**

**Heilig Avondmaal**

Ds. A.A. van Kampen.

Wieringerwaard.

**Avonddienst**

**19.00 uur**

**Dankzegging Heilig Avondmaal**

Ds. J.B. Alblas.

Katwijk aan Zee.

**1<sup>e</sup> Collecte**

Kerk en Eredienst

**2<sup>e</sup> Collecte**

Diaconie

**Deurcollecte**

Kerk en Eredienst

[www.pkn-hgbol.nl](http://www.pkn-hgbol.nl)

Tafelcollecte is bestemd voor:

[Antihongerkorps](#)

Voedsel is een van de basisbehoeften van de mens en vormt daarom een belangrijk onderdeel van de noodhulp van Dorcas. Voor voedseldistributies in noodgebieden heeft Dorcas het Antihongerkorps opgericht.

**Droogte, overstroming en oorlog**

We geven die steun in onze projectlanden, maar ook in crisisgebieden buiten de regio's waar Dorcas werkt. De afgelopen tijd hebben we bijvoorbeeld eten verstrekt in Ethiopië (via de gaarkeuken van Dorcas), in Zuid-Soedan (structurele honger) en in Irak (ontheemden door geweld)

**Overmaken mag ook: diaconie Hervormde Kerk  
NL32RABO0310803969 m.v.v. : Dorcas 4-2-2018.**

De veertigdagentijd begint, zo de Heere wil, aanstaande woensdag 14 februari. Op weg naar het Paasfeest! Ook dit jaar hebben wij als evangelisatiecommissie weer een veertigdagenkalender voor u/jou. Deze kalender van de stichting Tear hopen we na de dienst uit te delen. "Tear is een organisatie van christenen met een passie voor God en voor mensen. Wij geloven in de kracht van de lokale kerk in de strijd tegen armoede en onrecht. Daarmee kunnen we op een duurzame manier wereldwijd mensenlevens veranderen" aldus de website. Prachtig! Zo hebben wij nu een zorgvuldig samengestelde kalender en we ondersteunen ook nog eens een mooi doel. Er zal net als vorig jaar 1 kalender per huishouden zijn. De evangelisatiecommissie wenst u en jou een zinvolle en gezegende veertigdagentijd toe.

## Vrouwenclub

Op D.V. dinsdag 13 februari organiseert de vrouwenclub een open avond voor **alle** gemeenteleden. Dus ook mannen zijn van harte welkom. Dit jaar hebben we Tineke de Groot opnieuw uitgenodigd. In de afgelopen jaren heeft ze al enkele malen prachtige avonden verzorgd rondom de Psalmen. Dit jaar wil ze graag met ons in gesprek over 'Het Gebed'.

U komt toch ook? De avond begint om 20.00 uur en is rond 21.30 uur afgelopen.

Mocht u vervoer willen, dan kunt u contact opnemen met:

Nicoline Strijbis 0226-321141

Carin Dekker 0226-344200

*God heeft zoveel  
klanten, maar  
ziet Hij u  
elke dag?*



## Kopij kerkblad

Het inleveren van kopij voor het kerkblad kan tot 8 maart 2018. 18.00 uur bij de redactie, of kan gemailld worden naar : [kerkblad@pkn-hgbol.nl](mailto:kerkblad@pkn-hgbol.nl)

## Bijdrage voor de nieuwsbrief?

Mail voor a.s. donderdagavond 18.00 uur naar :

[nieuwsbrief@pkn-hgbol.nl](mailto:nieuwsbrief@pkn-hgbol.nl)



Na de dienst koffiedrinken in gebouw Irene. De gasten zijn hier ook van harte uitgenodigd.



**Gebedskring.**

**Na de avonddienst in gebouw Irene.**

# Opstap



Vandaag is er Opstap voor groep 0 t/m 4

**Thema van vandaag: Johannes 1: 1-18**

**Jezus brengt goedheid en waarheid**

De kinderen leren dat Gods Zoon het begin is van Gods volmaakte wereld.

Johannes legt de verbinding tussen de schepping en de nieuwe schepping. Bij beiden staat het Woord aan het begin. God sprak en de wereld werd geschapen. God sprak en Jezus werd geboren, Gods Woord dat de wereld weer nieuw maakt. Die nieuwe schepping is nodig, omdat God zijn schepping na de ongehoorzaamheid van de mensen weer goed wil maken. In Jezus zien we Gods liefde en goedheid, zo toont God opnieuw zijn waarheid. Hij geeft de wereld niet op, maar redt haar. Aan Jezus' hand gaan we een heerlijke toekomst tegemoet.

### Kronkelwoordzoeker

In dit letterblok zit een zin gekronkeld verborgen. Het gaat om de zin:

**God geeft de wereld niet op, maar redt haar.**

Begin bij de G aan de linkerkant. Maak stapjes naar boven, naar beneden of opzij. Zoek zo de zin op. Streep de letters van de zin door.



Klaar? Welke zin vormen de overgebleven letters?

**Beste gemeente,**

**Aanstaande zondag 18-02 is er weer een jeugddienst. De jeugddienst zal in gebouw Irene zijn. Kand. K.S. Budding zal ons meer gaan vertellen over het thema 'in gesprek gaan'. In het bijzonder het in gesprek gaan tussen jongeren en hun ouders. Dit kan soms lastig zijn, maar het is wel heel belangrijk! Zoals iedere jeugddienst wordt er natuurlijk ook weer voor muzikale begeleiding gezorgd.**

**We hopen jullie allemaal te zien!**

**Namens de jeugddienst commissie.**

Wat God van mij weet, is belangrijker dan wat anderen van mij denken.

Grace



[zussenliefde.nl](http://zussenliefde.nl)

**Als je het zelf probeert faal je...**

**...als je Hem vertrouwt zal Hij het volbrengen**

*visje*